

VAN NIETS NAAR

HELEMAAL WOW!



Voor welke uitdaging je ook staat, inspiratie zorgt voor positieve energie. Je kijkt vooruit, gaat op zoek en ontdekt allerlei mogelijkheden. Inspiratie is overal. Tenminste, als je daar open voor staat. Je haalt 't uit mensen, verhalen, gebeurtenissen, boeken. Of uit een tuinontwerp, zoals Madelon en Thijs uit Eemnes.

TEKST MARCEL HAARBOSCH FOTO'S ÖRSAN KUNDAKCI



Dan draait je blik richting een kale vlakte, naar de plek waar je tuin moet komen

Daar zit je dan, in je nieuwe woning. Je ogen glijden door de woonkamer en een gevoel van geluk neemt bezit van je. Dit is het huis waar je bij de eerste bezichtiging direct verliefd op werd. En nu is je droom werkelijkheid. Dan draait je blik richting een kale vlakte, naar de plek waar je tuin moet komen. Je gedachten dwalen af. Je ziet je kinderen samen spelen en plezier hebben. Je drinkt een glas wijn met vrienden of je zakt met een boek weg in de loungebank. Nóg meer geluk! Dan slaak je een diepe zucht, want er is nog een boel te doen voordat ook dié dromen werkelijkheid zijn. En... waar begin je eigenlijk?

Sneue tekening...

Je zoekt online naar inspiratie en bladert door wat tuinmagazines. So far, so good. Je deelt wat plaatjes en dan komen de eerste uitdagingen. 'Thijs stuurde me een paar foto's van een houten tuinhuis. Dat sprak mij totaal niet aan en zo ging dat ook andersom,' blikt Madelon terug. Wat doe je als je een stap verder bent en wél weet wat je allebei mooi vindt? Dan pak je een pen en papier en je tekent wat, trekt een paar lijnen. Eh, dat kan beter, denk je. Dus probeer je het nog een keer. Totdat het gaat vervelen. Morgen verder. Uiteindelijk belanden de mislukte tuinkrabbels in een donkere la. Uit het zicht. Maar niet uit je hoofd. 'Wij hebben allebei een drukke kantoorbaan en zijn niet echt creatief, zeker niet in het ontwerpen van tuinen. We hebben er gewoon geen verstand van. We denken heel simpel, zo van hier het terras en daar het gras,' vervolgt Madelon. 'Het resultaat is een nogal sneue tekening, die zó niet tot de verbeelding spreekt.'





Tijd om naar de bron van de inspiratie te gaan: tuinontwerpster Manon



Van Raaijen Hoveniers
 De Binderij 54
 1321 EK Almere
 036-5470288
 www.vanraaijen.nl



Liefde op het eerste gezicht

Hoe anders is het gevoel een paar weken later. Een inspirerend tuinontwerp hangt in de ruime woonkeuken, op een prominente plek aan de wand. 'Zo kunnen we er elke dag naar kijken,' zegt Madelon enthousiast. 'We zijn echt aangenaam verrast! Neem nou die plantenbak bij de eettafel. Daar kom je toch zelf niet op? Dat je vanuit niks zoiets moois kunt maken!'

Het was duidelijk liefde op het eerste gezicht, maar het tuinontwerp is veel meer

dan dat. Het is meteen ook een stevige motivatie om het plan ook echt uit te gaan voeren. 'We weten nu waar we het voor doen en waarvoor we aan het sparen zijn. Het voelt geweldig om te gaan werken vanuit een basis die klopt.'

Lekker neerploffen op de bank

Tijd om naar de bron van de inspiratie te gaan: tuinontwerpster Manon. Die neemt tijdens de eerste afspraak de inrichting van de moderne tweekapper - met een strakke, betonnen gietvloer en een moderne keuken

- in zich op. Ze luistert naar de wensen van Madelon en Thijs, prikkelt hen met een paar ideetjes en weet dan genoeg. Aan de tekentafel creëert ze een tuin met een warme, gezellige inrichting en sfeer.

'Zo is er op het terras, bij de openslaande tuindeuren, plek voor een eettafel die zo groot is dat er altijd ruimte is voor mensen om aan te schuiven. De pergola zorgt daar voor beschutting,' vertelt Manon. 'Op de houten vloder kun je lekker ontspannen op een ligbed. De kinderen kunnen er fijn schommelen. Achterin de tuin kun je na

een dag hard werken neerploffen op de bank, lekker genieten van de avondzon en van de buitenhaard onder de overkapping. Als bestrating wil ik eigenlijk een wat groter formaat tegel kiezen. Dat zorgt voor rust.'

Therapeutisch knippen

Je hebt twee fulltime banen. Tel daar drie jonge kinderen bij op. Wat heb je dan? Weinig tijd voor tuinonderhoud. 'De tuin betekent voor ons vooral

genieten. We willen best wat onderhoud doen. Therapeutisch knippen noemen we dat,' lacht Madelon. Dus is er in de tuin voldoende plaats en aandacht voor (kindvriendelijk) groen. Achterin de tuin blijft de grote beuk behouden. In het hart van de tuin komt een groot gazon met een trampoline voor de kinderen. Daaromheen is er ruimte voor verschillende borders, hagen en leibomen. 'We gaan de tuin stap voor stap aanleggen. We hebben enorm veel zin in het voorjaar,' besluit Madelon stralend. ●

Inspiratie voor jouw tuin?

Heb je plannen met je tuin? Waarom zou je nog wachten met inspiratie opdoen? Bezoek de website van Van Raaijen Hoveniers en ga naar de pagina Tuininspiratie / Onze sfeer en stijl. Je kunt ook het (gratis) eMagazine aanvragen met daarin o.a. de Checklist Tuinontwerp, tips voor een onderhoudsvriendelijke tuin en het antwoord op de vraag 'Wat kost een tuin?'